

**Gedoopt 4 februari 1627 te Maastricht en overleden te Eindhoven vóór 1680.**

Naam Verheyen komt ook voor als "van der Heijden" .

**Uit de bron "genealogie van het geslacht Verheyen Oirschot (Genealogisch Heraldisch Archief) 1894":**

Theodorus of Dirk Verheyen, gedoopt in de kerk van St. Jan te Maastricht 4 februari 1627; als getuigen waren daarbij vertegenwoordigd in naam van zijn vader, zijn oom Arnoldus Verheyen; zijne meter was Elisabeth Jonghen. Gepromoveerd in de medicijnen verliet hij Maastricht om zich te vestigen in Eindhoven als medicinae doctor te vestigen en was alzoo de eerste van de Limburgsche familie die naar Noord-Brabant terugkeerde. Met het oog op dat vertrek verkocht hij 5 maart 1652 goederen gelegen in den Vroenhof in het Hochterveld en 5 mei 1655 aan zijn oom Jan Verheyen het vierde deel van twee huizen op den "Holtmerck" te Maastricht.

Hij huwde Elisabeth Cronenburch, behorende tot een zeer oud geslacht, wiens wapen in de groote kerk te Boxtel hing.

In eene huwelijksacte van 2 februari 1680 komt als getuige voor Elisabeth weduwe Verheyen, zoodat dr. Theodorus Verheyen reeds vóór dat jaar was overleden.

Uit dit huwelijk te Eindhoven werden vijf kinderen geboren.