



Bid voor de ziel van Zaliger

ADRIANA SWAANS

echtgenoot van

EMBERTUS AARTS

geboren te Loon-op-Zand 20 Maart 1877,
overleden Dongen-Vaart 10 April 1945,
voorzien van de H.H. Sacramenten
der Stervenden.

De dood heeft haar uit de woeste zee des levens in de veilige haven aangebracht; voortaan is zij vrij van de ellenden van een vergankelijk leven en van de slavernij eens lichaams, dat aan alle ziekten onderhevig is.
S. Ephr. Can. 1.

Er is een tweevoudig martelaarschap: sterven door het zwaard der goddeloozen en in ziekte en tegenspoed 't geduid be-
waren. S. Eusnb. ad Dava.

Ik houd het er voor, dat het lijden van dit leven van geener waarde is tegenover de toekomstige heerlijkheid, die in ons geopenbaard zal worden. Rom. VIII: 28.

Dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, ik heb U allen zoo lief gehad; een korten tijd slechts ben ik van U gescheiden Gij zult mij wederzien voor eeuwig. Doet daarom alles zoo, dat Gij onberispelijke kinderen Gods moogt zijn, mij tot roem voor den dag van Christus.

Phil. II 14. 16.

Mijn Jezus, vergiffenis en barmhartigheid, om de verdiensten van Uwe H.H. Wonden.