

Gedenk bij het H. Misoffer en in uw
gebeden

Elisabeth van Haperen

weduwe van

Gerard van der Linden

Zij werd geboren te Etten-Leur op
18 maart 1883 en overleed in „Pension
Bethlehem” te Kaatsheuvel op 13 april
1959, voorzien van H. H. Sacramenten.

De laatste jaren van haar leven was zij
erg gebrekkig, zodat iedereen medelijden
met haar had, maar ondanks dat was zij
vriendelijk, tevreden en opgewekt.

Zalig zij, die hun kruis opnemen elke dag
en het Jezus na dragen. Zo maakt het
lijden ons gelijkvormig aan Jezus en zo
zal onze moeder, na met Jezus geleden
te hebben, nu oock deelhebben aan zijn
g'orie.

Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen,
houdt steeds het goede, dat uw moeder
u leerde, voor ogen en bidt veel voor haar.
Beste Zusters, dank voor uw 'iefdevolle
zorg. Blijft mij in uw gebeden gedenken.

Mijn Jezus barmhartigheid.

P. Elshout, Koster, Kaatsheuvel