

Ter gedachtenis aan

CONSTANTINUS VAN DEN RIJEN

echtgenoot van
Martina Aarts

geboren te Oosterhout 28 december 1911
en aldaar in het St. Jozefziekenhuis op
8 maart 1974 overleden, nadat hij het
sacrament der zieken had ontvangen. Hij
werd begraven te Dongen 12 maart 1974.

Hij was 'n diep godvruchtige, eenvoudige
en hulpvaardige man. Arbeid was voor
hem een zegen. Daarom viel het hem
zwaar, dat hij te vroeg zijn werk uit han-
den moest geven. Maar hij was gelukkig,
telkens wanneer hij anderen weer te hulp
kon komen.

Het viel hem moeilijk het leven te ver-
woorden en liever wilde hij in stilte zijn
lijden dragen dan anderen verdriet te
doen, door er over te klagen of zelfs
er over te spreken.

Rustig en kalm is hij gestorven in diep
geloof en vaste overtuiging, dat we in
Christus verenigd blijven en dat we in
Christus elkander weervinden.

Een dankbare herinnering aan een goede
mens.

Hij ruste in vrede.

Voor uw belangstelling en medeleven bij
het overlijden en de begrafenis van mijn
lieve man, onze dierbare vader en opa,
betuigen wij u onze oprechte dank.

M. van den Rijen-Aarts
kinderen en kleinkinderen