



Gedenk in het H. Misoffer en uw
gebeden de Ziel van

Gerrit van der Linden,

Echtgenoot van

Elisabeth van Haperen,

geboren te Hagestein (Z.-H.) 21 Juli
1892 en overleden te Vught 31 Mei 1945,
voorzien van de HH. Sacramenten
der Stervenden.

God heeft mij beproefd gelijk het
goud in het vuur beproefd wordt.

Op U, o Heer, heb ik mijn hoop
gesteid; gedenk mijner volgens Uw
groote barmhartigheid en in eeuwig-
heid zal ik niet beschaamd worden.

Beminde echtgenoote, troost u, want
ik verlaat een leven vol ellende om
te gaan naar het Rijk van eeuwige
vreugde. Vertrouw op God, want Hij
zorgt voor u.

Mijne dierbare kinderen, gij weet
hoezeer ik u bemind heb. Troost u
met de gedachte aan den hemel;
daar zullen wij elkander wederzien.
Bidt voor mij; ik bid voor u.

Barmhartige Jesus, geef hem de
eeuwige rust.

DAT HIJ RUSTE IN VREDE. Amen.