

Ter herinnering aan

Martina Aarts

weduwe van

Constantinus van den Rijen

geboren op 8 augustus 1908 te Dongen
en aldaar overleden op 26 maart 1999

Wij danken u voor uw oprechte medeleven.

Haar kinderen en kleinkinderen.

Verdrietig, maar ook dankbaar voor alles wat ze ons gegeven heeft, hebben we afscheid genomen van ons ma en oma. Bijna 34 jaar heeft ze lief en leed gedeeld met onze pa en opa. Samen hebben ze 5 kinderen groot gebracht. Hard werken stond voorop, maar ze hebben ook genoten van de uitstapjes met de kinderen en van de kleinkinderen.

Na het te vroeg overlijden van haar man, heeft ze ook nog haar dochter Jeanne op 51-jarige leeftijd verloren. Een dochter die een grote steun voor haar was en dag en nacht klaar stond.

In juni '85 ging ons ma naar "De Volckaert". Na vele jaren voor alles en iedereen gezorgd te hebben, werd ze nu verzorgd door haar kinderen en de verpleegsters in "De Volckaert". De laatste jaren leefde ons ma en oma in haar eigen wereld. Contact was moeilijk, maar iedere knik en iedere glimlach deed je goed. Voor ons gevoel werd stukje bij beetje alles wat ons ma, ons ma en oma maakte, weggenomen. Maar de herinneringen aan haar kunnen ze ons nooit meer afnemen.